



GENÇ KALEMLER



SAYI:1

Aylık Kültür, Sanat ve Haber Gazetesi

EKİM 2018



ACI KAYBIMIZ

Türk edebiyatının "Beyaz Kartal" ve "Dede Korkut" lakaplı şair ve yazarı Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 17 Ekim'de yaşamını yitirdi. Merhum şair Abdürrahim Karakoç'un kardeşi olan Bahaettin Karakoç'un ölümü hepimizi derinden üzdü. Biz de arkadaşlarımızla şairimizin ölümüne duyarsız kalmadık. Hazırladığımız program ve pano çalışmamızla şairimizi okulumuzda andık.



İSTİKAMET ÜZERE OLMAK

İnsanın bu dünya hayatında var olmasının sebepleri vardır. Çevremize baktığımız zaman hiçbir varlığın plansız, amaçsız ve rastgele var olmadığını görürüz. Yaratılış amacımız; imtihandır. Allah (cc)insanı kendisine kul olmak üzere yaratmıştır.İnsanın hakiki mutluluğu Allaha teslim olmaktan geçer.İmtihanın sınırları ve kuralları bellidir.Allahın bizden istediği emirlerin başında İstikamet (Sırat-ı Müstakim-doğru yol) üzere olmak gelir.Rabbimiz bizim için bir yol belirlemiştir.Yolun kılavuz ve rehberi peygamberimiz Muhammed (as)' dır.Bu yol insanı bu dünyada huzur ve mutluluğa ahirette ise cennete götürür. Denge üzere olmak bu yolun temellerindedir. Kendi bedenimize, çevremize veya he nereye bakarsanız bakın her şeyin denge üzere olduğunu görürsünüz. Organlarımız dengeli olmasa hayatınız çok zor geçer. Dünya ahiret çalışmalarını dengeli götürmek gerekir."Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için hemen ölecekmiş gibi ahiret için çalışın" ifadesi bunun için söylenmiştir. Ruh beden arası ilişkiler dengeli gitmelidir. Hem beden hem de ruhun gıdalarını vermek zorundayız. Kuşun uçması için nasıl iki kanat gerekiyorsa insanın da mutlu olması için çift kutuplu olması gerekir.İnsanlığın başına en büyük sorunları eğitilmiş insanlar açmıştır.Eğitim içinde manevi eğitim olmazsa tek kanatla uçmaya çalışan kuş gibi olur.İmam Hatip Okulları hem maddi (Matematik,fizik ,Kimya vb.)ilimleri hem de manevi(Kuran,hadis,tefsir vb.)ilimlerin tahsil edildiği yerlerdir.İstikamet üzere ve dengeli olabilmenin şifrelerinin öğretildiği okullardır.Ne sadece dini eğitim ne de sadece fenni eğitim insanı dengeli ve mutlu edebilir.İmam Hatip okullarının eğitim çizgisi;öğrencileri her türlü kötü niyetli kişi ve kuruluşların tuzaklarına karşı uyarıcı bir çizgidir. İslam dünyasının yeniden diriliş ve işgallerden kurtulması bu çizgideki eğitim ile mümkün olacaktır. Hem füzemizi, aşımızı ve her çeşit teknolojik aletlerimizi yapacağız,hem de duamızı namazımızı ve her çeşit manevi güzelliğimizi yaşayacağız.Yoksa dua için ellerimizi semaya açtığımızda Allah'ın rahmeti yerine düşmanın füzeleri üzerimize yağar.Bugün dünyanın neresinde sömürülen ve işgale uğrayan yer varsa bilin ki hayatlarında ve yönetimlerinde dengesizlikler vardır.

İslam en büyük nimetimizdir. İslamdan uzak yaşamak en büyük kayıp ve mahrumiyettir.

Erdoğan AYKAN



Emeğimize Sağlık Pastası

Okulumuz Fen Bilgisi öğretmeni Tülay SELÇUK geçen yıl TÜBİTAK'ta edindiğimiz başarıyı okulda pasta keserek kutladı. Hocamız, başta okul idaresi olmak üzere bütün öğretmenlerimize teşekkür ederek bu yıl da aynı performansı beklediğini dile getirdi

Ayın Röportajı : Okul Müdürümüz Erdoğan AYKAN



MÜDÜRÜMÜZ İLE 20 DAKİKA

Bir müdürü nasıl tanımlarsınız? Bazen korkunç bir birey, bazen dersinize girdiğinde en arka sırada bizi görmesin diye saklandığımız bir öğretmen. İşte bir müdürle yaptığımız röportajdan ziyade muhabbetten bahsedeceğim. Evet sayın Erdoğan Aykan hocamızla bir yirmi dakika muhabbet ettik. Aklımda olan soruları teker teker sordum. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Diye soru sorarak başladım sorularıma. Erdoğan hocam bu soruya “kesin ve kalın çizgileri olan biriyim. Birisiyle sözleştiyssek esneme göstermem. Fıtraten tez canlı ve dakik biriyim” diyerek ilk sorumuzu yanıtladı. Devamında İmam Hatip deyince neler söylersiniz? Sorusunu sorunca Erdoğan hocamın umutlu gözlerini gördüm ve Erdoğan hoca “İmam Hatip ümmetin kurtuluşu, lokomotifidir. Dirilişin öncüsü, dünya ve ahireti eşit veren bir kurum” diyerek imam hatip hakkındaki görüşlerini ilettiler. Tabi sorularım hız kesmeden devam etti ve Erdoğan hocaya en çok kızdığı ve en çok sevdiği şeyleri sordum. Erdoğan hoca ise kutsalların hafife alınması ve hakaret edilmesine çok kızdığını, güzel ahlaklı insanları ise çok sevdiğini söyledi. Akabinde Erdoğan hocaya hayatında keşke dediğiniz neler var diye soru sordum. Erdoğan hoca ise “hayatımda danışarak iş yapabiliirdim. Kitap okumaya zaman ayırabiliirdim. Sloganların peşinden koşmak yerine içini doldurmak isterdim.” dedi. Sonra günlük okuduğunuz kitap var mı sorusuna Erdoğan hoca “ben sabah namazından sonra 1 saat Kur’an okurum. Tabi başka kitaplarda okuduğum olur” cevabını verdi. Erdoğan hocanın İmam Hatip’ten beklentileri ise güzel ahlak, yeteneklerini kullanma ve geliştirme, kabiliyetlerini bir üst kademeye çıkarmaları olarak değerlendirdi. Bu muhabbetten ötürü Erdoğan hocaya şahsım, ekip arkadaşlarım ve edebiyat öğretmenleri adına teşekkür ederim...

FATİH BULUT

FATİH BULUT

CUMA HUTBESİ YUNUS HOCAMIZDAN



Şeyh Müftü Camii’inde okulumuz hocalarından Yunus HATA Cuma hutbesi vermiştir. Hocamızı tebrik eder hepimize örnek olmasını dileriz.



CUMHURİYET BAYRAMI PANOMUZ HAZIR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. Yılı için arkadaşlarımız güzel bir pano hazırlamış kendilerini tebrik ediyoruz veeee Nice yıllara cumhuriyet diyoruz.



Daha Başarılı Nasıl Oluruz?

Okul müdürümüz sayın Erdoğan AYKAN’ın öncülüğünde kültür dersi öğretmenlerimizden oluşan ekip başarıyı arttırmanın yollarını arıyor. Biz de öğretmenlerimize derslerimize çalışarak, sorumluluklarımızı yerine getirerek, her şeyden önemlisi İmam Hatip öğrencisine yaraşır şekilde davranarak katkı sağlayacağımıza söz veriyoruz.



2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Başladı

Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk zili çaldı. Bu yılın hepimize başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diler hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz.



ATEŞ

Sevdik değil mi gerçekten
Hissettik aşkı ta derinden
İnsanlar tanıdık bir sürü
Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

Aşk yanmaktır, aşık yanandır
Cahil insanlar, kendini ebedi sanandır
Mevlana dedi sev yaratanı
Unutma tek baki odur bu fani yurttan

Şemsi tebrizi ocakta ki ateş
Mevlana onu koruyan kafes
Yan aşk ile ey nefis
Bir dua yükselir sana sessiz sessiz

Tebriz-i düştü yollara aşktan
Vazgeçti fani dünyadan baştan
Buldu şehri Konya da dostunu
Çevirdi ona kıblesini yolunu

Ey gafil iyi belle dostunu
fütursuzca güvenip de verme postunu
Son nefesine kadar yak ateşini
bir dost gelip bulacak şiirini

SARICA.

Asıl Konu Özgeçmiş Değil Öz Gelecek

Anadolu çocuğu ve aynı zamanda Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Fatih Yağcı, Hasbelkader yani Kaderin sonucu adlı bu kitabın da günümüz gençlerinin evhamlı ve aynı zamanda umursamaz olduğunu yine gençler üzerinden kanıtlama çabasında. Zira kitap, şuurlu bir neslin yetişmesi için ön ayak görevini görmektedir. Başlıktan da anlayacağınız gibi *asıl konu öz geçmiş değil, öz gelecek* bu sözü benimsediği için olsa gerek sayın yazar kendisi hakkında çok fazla bir bilgi paylaşmamış. Tekrardan kitaba dönecek olursak isterseniz önce kitabı sizlere kısaca bir özetleyeyim.

Fuat, Yaşar ve Taha liseden yeni mezun olmuş ve denizde savrulan bir tekne misali hayatta çok fazla amacı olmayan, dünyevi konulardan nasıl kaçınılmadığını ve kaçamamalarından mütevellit uhrevi olmaları gerektiğini direkt olarak hayattan yedikleri kazıklarla anlayan yakışıklı üç gencimiz, yaşadıkları acı olaylardan kaçmak ister ve yollara düşerler, ancak bilmedikleri bir şey vardır ki oda Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçtıklarıdır. Acılarını dindirmek için çıktıkları bu yolculukta, acılarından daha büyük dertlere yakalanan bu tayfa anlıyorlar ki bacağına bıçak saplanınca baş ağrısı geçiyormuş. Onca hengameden sonra anlıyorlar ki kaçış yok, başlıyorlar tövbeye. Hayattan çıkardıkları onca ders sonucunda tekrardan sınava hazırlanıyorlar ve Allah'ın hikmetine bakın ki üçlü yine ayrılmadan üniversiteye filozof olmaya gidiyorlar.

Günümüzde kitaplara verilen değer ne kadar azalmış da olsa, kitapların bizlere kattığı değer çok fazladır, günümüz dünyasında gençler kitapları bırakıp ellerindeki telefonla günlerini boşa harcıyorlar. Fatih Yağcı'nın bundan başka iki kitabı daha var, bunlar Seviyorsan Git Konuş Bence ve Cennete Gidemezsek Yandık bana kalırsa gençleri kitaplara çekebileni, kitapları sevdiren sayılı günümüz yazarlarından biri kendisi. Siz güzel yürekli okuyuculara dostluk, sabır, zaman ve en önemlisi dini değerleri hatırlatıp gerçek anlamlarını gün yüzüne çıkartıyor.

Selam ve Dua ile
Enes AKTAŞ
24 Eylül
2018

Gerçek Sevgi

Bir gün sormuşlar ermişlerden birine: "Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?" Bakın göstereyim demiş, ermiş. Önce sevgiyi dilden gönüle indirememiş olanları çağırarak onlara bir sofraya hazırlamış.

Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar. "Ermiş bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz" diye bir de şart koymuş. Peki demişler ve içmeye teşebbüs etmişler. Fakat o da ne? Kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına. En sonunda bakmışlar beceremiyorlar, öylece aç kalmışlar sofradan.

Bunun üzerine şimdi demiş ermiş, sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu defa. "Buyurun" deyince, her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp, sonra karşısındaki kardeşine uzatarak içirmiş.

Böylece her biri diğerini doyummuş ve şükrederek kalmışlar sofradan işte demiş ermiş, 'kim ki gerçek sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse, o aç kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır şüphesiz ve şunu da unutmayın, gerçek pazarında alan değil, veren kazançlıdır daima.

İMAM HATİP'E NEDEN GELDİM?

Daha İmam Hatip'e gelmeden önce hangi liseye gideceğim diye düşündüm. Hangi liseye gidebilirim araştırdım ama yine de İmam Hatip'i istiyordum. Çünkü benim abim İmam Hatip'te. İkimiz birlikte çalışıp bir yerlere varmak istiyoruz. İkimizde çalışmalıyız. İmam Hatip'i araştırdığımda gönlüm bu liseden yanaydı. Çünkü dinimi en güzel şekilde öğrenebilirdim. Herkes gibi bende dinimi biliyorum ama daha fazlasına ihtiyacım var. Dinimizi en iyi şekilde öğrenip anlatmamız gerekiyor. Belki bazıları benim gibi düşünmüyor olabilir ama benim düşündüklerim bunlar...

Resul KAYAR

*Hayatının kıymetini bilmez insan
sanki bir daha gelecekmiş gibi.
Başkalarının hayatını yaşamak ister insan
sanki kendi hayatı bitmiş gibi*

FURKAN YAMANLI

SANIRIM BİLMEYEREK DEĞİŞTİK

Bundan bir yirmi yıl öncesine gidelim. Daha henüz teknolojinin evlerde çok gezmediği yıllar. Evlerde nadiren bilgisayar var ki o da tüplü... İnternet deseniz kablolu... Kablolunun ne anlama geldiğini kullananlar bilir. Kablolu internet demek; internetin yavaş olduğu, internet gelmediği zaman modemin kapatılıp açıldığı yıllar. Peki ya telefon ne alemde? O yıllarda bırakın telefonla internete girmek, kameralı telefon bile yok. Sosyal medya denen unsur ise MSN ile giriş yapmıştı hayatımıza. Yalnız sadece bilgisayardan girildiğinin altını çizmem gerekiyor. Tabi zaman geçti. Önce Facebook çıktı. O dönemde de telefon henüz girmemişti hayatımıza. Tabi ilerleyen yıllarda Twitter, Gmail derken akıllı telefonu koyduk cebimize. Sonra Android ve Apstore kelimeleri sıradanlaştı. Sadece resim üzerine kurulan instagramın ardından selfy terimi tüm dünyayı sardı. Haliyle biz de...Tabi herkes bu kadar telefon uygulamasıyla ilgilenince; kahvehanelerimiz, sohbet mekanlarımız birer wifi noktası haline geldi. Evlerimizde bile sohbetler kısıtlandı. Sobanın başında patates beklerken ki mayışma durumumuz telefon başında olmaya başladı. Sadece yirmi yılda dilimiz sadece bilişim teknolojisiyle bu kadar sarsıldı. Facebook, Instagram, Gmail, Whatsapp, Android, Apstore, Wifi, Selfy ve daha niceleriyle...

Mesela geçmiş yıllarıma baktığımda okula gider, okuldan sonra çantamı eve bırakır ve doğruca sokakta ki boş arsaya top oynamaya giderdim. Bir sürü misketim vardı. Bisikleti araç olarak değil, hobi olarak sürmeyi severdim. Sonra telefon girdi tüm arkadaşlarım gibi benimde hayatıma. O top oynadığımız arsa şimdi boyum kadar yabancı otlarla dolu. Eve geldiğimde ilk işim telefonla ilgilenmek oldu. Eskiden çantayı atıp top oynamaya koştuğum yılları özlemedim değil. Ama teknolojinin beynimi alt ettiğini itiraf etmem gerek. Tabi dünyada teknolojiye ayak uydurdu. Eskiden kimsede internet yokken, şimdi her evde internet var.

Peki bunca şeyi niçin anlattım. Şu an dilimiz yoğun bakıma alınmış bir hasta gibi. Evet yaşıyor ama ölmesi de uzak durmuyor. Onu yaşatacak, adı dil olan hastayı ayağa kaldıracak biziz. Hayatımıza teknoloji ile girmiş olan yabancı kelimeleri ne kadar az kullanırsak işte o zaman hasta olan dilimiz beyin olarak iyileşecek. Beyin olarak iyi olan hastanın ayağa kalkması an meselesidir. Sosyal medyada yazdığımız her yazının, her kelimenin Türkçe olmasına dikkat etmemiz bile çıktığımız yolda bize artı değer katacaktır. Eğer annelerimiz küçük çocuklarının yanında kullanmazlarsa bu yabancı kelimeleri, çocuk hayatına bu kelimeler ile başlamayacak ve belki hiç kullanmayacaktır. Eğer biz ülke olarak Google'den Whatsapp'tan vs daha iyisini yaparsak bu kelimelerin hayatımızdan zamanla çıkması imkansız olmayacaktır. Nasıl ki clock yerine saati, board yerine tahtayı kullanıyorsak, yeni çıkan her yabancı kelimeye Türkçe kelime vererek o yabancı kelimeleri de ülkelerine iade edebiliriz. Bundan bir yüzyıl önce yazılmış bir eseri bile okuyamıyorsak; bu şüphesiz dedelerimizin ve babalarımızın hatasıydı. Lakin bir yüzyıl sonrasına dilimizi düzgün yansıtmak umarım bizim başarımız olacaktır. Toplumsal olarak, sosyal medyada vs kullandığımız her kelimenin, bizi yabancıların kölesi mi yoksa Türklüğün zirvesi mi yapacağını bir düşünelim. Türklüğün simgesi olan dilimizi uluslararası platformlarda gerçekçe kullanalım. Orta Asya'dan, Malazgirt savaşı ile Anadolu'ya gelen dilimizi bu zamana kadar getiren Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir dil haline getirelim. Toplumsal yaşamın, sosyal medyanın bu aziz dili bozmasına izin vermeyelim. Meydanda kazanamadıkları bu savaşı, internet ortamında kazanmalarına izin vermeyelim...

FATİH BULUT

Sosyal Medya GİBİ Unsurlar Dili Nasıl ETKİLER

Günümüzde ki teknoloji ve sosyal medya, toplumsal alanda sağladığı değişiklikler yanında dilde de değişikliklere sebep olmaktadır. Dikkatli olmaz isek ilerde dil ile asimile edilmiş bir toplum haline gelebilir ya da köklü bir değişime gitmek zorunda kalabiliriz. Bir toplumun medeniyet kalitesi kullandığı dilin zenginliğine bakarak anlaşılabilir. Bu yüzden dikkatli olup televizyon karşısında koyun olmak yerine, kendimizi geliştirmeli ve çokça kitap okumalıyız. Televizyon vb. teknolojik aletlerin bizlere hiçbir katkısı olmadığı gibi aksine zararı vardır. Hayal kurmamızı dahi istemiyorlar, bizlerin birer kültür robotu olmamız için uğraşıyorlar. Bununla aynı amacı olan Instagram tivitör ve feysbuk gibi Sosyal Medya platformların da her gün farklı şeyler türüyor, şu anda en ön sırayı da akımlar çekiyor. Elin Rus müzik sanatçısı bir akım uyduruyor ki bahsettiğimiz kişi Yahudi bir bayandır, bizim kültür robotu olmuş hayal kurmaya dahi çekinen güzel insanlarımız da buna uyuyor. E tabi bunca koyunluktan sonra dile de her gün yeni yeni yabancı kelimelerin girmesi de gayet normal oluyor. Bu Sosyal Medyanın yayılma hızı o kadar fazla ki on üç yaşında ki bir genç yeni çıkan yeni kelime ve akımları maalesef devletin istihbarat ajanlarından daha önce öğrenebiliyor. Ülkemize yeni gelmiş bir kelime Sosyal Medya ile yayılıyor, televizyon tarafından övülsün ya da sövülsün bunun bir önemi yoktur, daha fazla yayılıyor. En sonunda da bu kelimeyi genç yaşlı demeden herkes benimsiyor ve yabancı kelime en fazla bir hafta içinde toplumun sıradan bir kelimesi haline geliyor. Velhasıl kelimem o ki kendimizi geliştirmediklerimiz sürece değerlendirme sistemimizi geliştirmediklerimiz sürece bu böyle gider. Sorgulamayı ve araştırmayı asla bırakmamalı, bol bol kitap okumalıyız.

Enes AKTAŞ
4 Ekim 2018

ACIYI BİR DE BENDEN DİNLEYİN

Bir gün Cuma günüydü. Dayımın düğünü vardı ve düğün için hazırlık yapılıyordu. Biz de Cuma namazına gitmiştik. Namazdan sonra askerler gördük ve askerler siviller ateş açtılar. Benim iki amcam da o saldırıda hayatını kaybetti. Çatışmayı Özgür Suriye Ordusu bastırdı, Allaha şükür biz kurtulduk. Bizim yaşadığımız bölgede Esed askerleri yeniliyordu. Biz (ÖSO) onları yeniyorduk. Sonra bizim yenileceğimizi söylediler ve halkın içine fitne soktular. Biz yaşadığımız yerden ayrılmak zorunda kaldık ama dışarıdan destek vermeye devam ettik. Babamı destek verdiği için şikayet ettiler ve babam Ürdün'e kaçmak zorunda kaldı. Sonra biz de Ürdün'e babamın yanına gittik. Her gece dua ediyorduk Suriye'ye tekrar gitmek için. Her gece "yarın kesin döneriz." diye kendi aramızda konuşuyorduk lakin dönemedik. Ürdün'de yaşamak çok zordu. İnsanları bizlere çok kötü davranıyorlardı. Sonra biz ikinci vatanımıza yani Türkiye'ye geldik. Yaklaşık beş yıldır Türkiye'deyiz. Allah Türkiye'yi ve burada yaşayanları korusun ve zarar vermesin. Çünkü insanları çok iyi ve çok iyi yürekli. Onlar bize insanlığın ölmediğini gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bu savaş yakında biter bizler anavatanımıza döneriz ve bu güzel insanları ülkemizde misafir ederiz.

En Kötü Bayram

Bir gün Ramazan bayramının ilk gününde Esat'ın uçakları evleri bombalamaya başladı. Vurulan evlerden birine yarım saat sonra bakmaya gittik. Ev paramparça olmuştu. Evin kadını tatlı yapıyormuş, tatlı yaparken bomba gelmiş. Kadın yaralıydı ve ev harabe olmuştu. Yaptığı tatlı da parçalanmıştı. Benim arkadaşım da o evdeydi ve o ölmüştü. Onu defnetmeye mezara gittik ve mezarda çok acı bir durum vardı. Annesi, babası çok üzgündü ve herkes ağlıyordu. Bu benim yaşadığım en kötü bayramlardan birisidir. İnşallah bu savaş bir an önce biter ve çocuklar ölmez.

Ahmad Al Carad



Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Müdür Bey'in Kahvaltı Jestiyle Merhaba Dedik

2018-2019 eğitim-öğretim yılına okulumuz müdürü Sayın Erdoğan AYKAN'ın kahvaltı davetiyle başladık. Sıcak bir ortam ve hoş sohbetin hakim olduğu kahvaltıda yeni eğitim-öğretim yılının hepimiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek daha birçok güzel etkinlikte buluşmak temennisini yüreğimizde taşıyarak ilk günümüzü sonlandırdık...



İmam Hatiplerin Kuruluşunu Lokma Dökerek Kutladık

17 Ekim 1951 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri tarafından onaylanan karar ile imam hatip okulları resmen açılmış bulunmaktadır. Biz de her yıl okulumuzda imam hatip okullarının kuruluşunu çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Bu yıl da renkli sahnelerin yaşandığı lokma dökme etkinliğimizden birkaç kareyle sizi başa bırakıyoruz



PROFESÖRÜN SINAVI

Hayatımda onlarca, yüzlerce sınava girdim. Yükseldim, yükseldim profesör bile oldum. Girdiğim her sınav beni bir kademe daha yükseltti. O kadar yükseldim ki normal insan olmayı unuttum. Her girdiğim ortamda yanımda on beş, yirmi tane adamım olurdu. Tabi hayatımda böyle geçti ve yaşlandım. Hayatımda sahip olmak istediğim her şeye ulaştım. Herkesin girmek istediği sınavları kazandım.

Peki neyi unuttum? Hani demiştim ya her sınava girdim diye. Bir sınavı unuttum. Hayat sınavı nedir bilir misiniz? İnsanın Rabb'ine karşı görevlerini yerine getirdiği sınavdır. İşte ben bu sınavı unuttum. Kısa sureleri, ayetleri okumayı; hatta besmele çekmeyi bile zor telaffuz eder oldum. Emin olun namaz kılacak kadar sure bilmeyi tüm akademik yıllarıma feda ederdim. Şu an yaşım sekseni geçti. Artık kapasitem bir harf bile alamaz oldu.

Siz, siz olun her şeyi tadında bırakın. Her şeyi eşit bir şekilde yapın. Unutmayın ki sayılı nefes bitecek, sadece Allah'a olan görevlerinizi yapıp yapmamanız sınav sonucunu belirleyecektir..

Tayfur TURAN



Okulumuza Yeni Kütüphane Kuruyoruz

Okulumuzun muhtelif yerlerinde bulunan kitaplarımızı topladık, ayıkladık yeni kütüphanemizi oluşturmaya başladık. Öğretmenler odasının yanında bulunan yeni kütüphanemize kitap bağışında bulunmanızı heyecanla bekliyoruz. Unutmayalım ki bizler okudukça başarırız.





Okul Merdivenlerimiz Güzelleşiyor

Okul idaremizin yapmış olduğu bu güzel çalışma hepimizi çok mutlu etti. Basamakları çıktıkça okuduğumuz erdemlerin hayatımızın bir parçası olması dileğiyle...



Temizlik imandandır

Sınıflarımızı temiz tutma konusunda çok hassassız. Bu kare de en güzel ispatı



Hepimize Örnek Olsun...

Okulumuzun 9-B şubesinden Rahman arkadaşımız arka bahçeye atılan çöpleri kimsenin isteği olmadan toplamış. Kendisini bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyoruz. Ayrıca boş derslerini kitap okuyarak verimli bir şekilde geçiren 9-A şubesinden Fatih arkadaşımızı da tebrik eder hepimize örnek olması dileriz. Bu örnek davranışların okul idarecilerimiz tarafından da fark edilip ödüllendirilmesi bize mutluluk veriyor...



SAHA ÇİZGİLERİNİ YENİLEDİK

Olumsuz hava şartları nedeniyle silinmeye yüz tutmuş spor sahalarımızın çizgilerini Beden Eğitimi Dersi öğretmenimiz önderliğinde Spor Kulübü öğrencilerimizle yeniledik. Basketbol, Futbol ve Voleybol sahalarını aktif olarak kullanan öğrencilerimiz böylelikle daha rahat spor yapma imkanına kavuştular. Çizgileri yenileme çalışmalarına sadece öğrencilerimiz değil öğretmenlerimiz de katıldılar. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.



VELİ ZİYARETİ

Okul müdürümüz sayın Erdoğan AYKAN ve beraberindeki hocalarımız veli ziyaretlerine başladı. İlk olarak okulumuza yeni gelen 9. sınıf arkadaşlarımızın evlerine ziyaret gerçekleştirildi.



Öğretmenlerimiz Dünya Turunda

Okul Müdürümüz Erdoğan AYKAN ile Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Seçkin SEVİNÇ çıktıkları dünya turunun ilk 60 km'lik kısmını tamamladılar. ilerleyen zaman içerisinde turunu tamamlamayı düşünen öğretmenlerimiz kışın gelmesi nedeniyle planlarına bir süre ara vermek zorunda kaldılar.



ÖĞRETMENLERİMİZ OKULUN AÇILMASINI BEKLİYOR

Okulun açılmasına kısa bir zaman kalırken öğretmenlerimiz hemen okulun karşısında yer alan yılların eskitemediği Nail Abi'nin yerinde beklemeye geçti. Ders zili'nin çalmasıyla okula ilk girecek öğretmen şimdiden merak konusu oldu.



Bayan Öğretmenlerimiz Görmesin

Okulumuz erkek öğretmenleri yazdan kalma günleri iyi değerlendiriyor. Sadece okulda birlikte geçirdiğimiz zamanla yetinmeyen, birlik beraberlik duygumuzu arttıran okul dışı buluşmalarımız değil midir? Okula sadece iş gözüyle bakmayıp evimiz olarak gördüğümüzün, mesai arkadaşlarımızı da ailemiz olarak gördüğümüzün en güzel kanıtıdır bu kareler...



Her Yerde Okumak...

Okumanın yeri, zamanı olmadığını en güzel kanıtı sanırım tenefüs sırasında elinden kitabını bırakmayan bu gizemli kişidir!!!



Huzuru Okulumuzda Bulan Sadece Biz Değiliz.

Okulumuz bahçesini mesken tutan sevimli kedicik hafta sonu kurslarında okulumuzun sakinliğini fırsat bilerek kendisini içeriye attı.



KEREM HOCADAN BASKET DERSİ

Okulumuz Matematik Öğretmeni Kerem ÜLKER, boş zamanlarında öğrencilerimize basketbol dersi vermeye devam ediyor. Şık hareketlerle basketlerini süsleyen Kerem Hocamız kendisini yeneceğini düşünen rakiplerine gözdağı veriyor.



Nail Hocadan SALTBAE

Okulumuz Meslek Dersi Öğretmeni Yunus HATA hocamız, bebeğinin dünyaya gelmesi nedeniyle tatlı ikramında bulundu. Nail hocamız tatlı ikramı sırasında dünyayı kasıp kavuran "saltbae" hareketini yaparak bu akıma katkısını gösterdi.



ÖĞRENCİLERİMİZ ÖDÜLE DOYMUYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen yarışmalarda öğrencilerimiz koşu dalında ilçe birinci oldular. Kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.



ÜTÜ AHMET HOCADAN SORULUR

Arası ütüyle iyi olmayan öğrencilerimize Ahmet Hocadan tam destek.



KEREM HOCA AYDINLATMAK ÜZERE HAZIRLANIYOR

Kendisini her alanda geliştirmeye adanmış Kerem Hocamız, öğrencilerden istek gelmesi halinde sohbetler verebileceğini ifade etti. Talep edenlerin gelip söylemesi yeterli diyerek herkese açık kapı bıraktı.



Okulumuzun Memuru Duran Merde'den Mesaj Var: ÖLÜM VAR!!!

Memurumuz Duran Merde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Önemli bir rahatsızlığı olmadığı saptanan Duran Merde birkaç gün dinlenmeden sonra görevine devam etti. Kendisine geçmiş olsun dilekelerimizi iletiyoruz.